

Formulier Verslag Nascholing Website ADS

Naam: Annie Rekker- van der Werff

Functie: predikant

Plaats: Rottevalle en Surhuisterveen

Evt. (email) contactadres ahrekker@hotmail.com

Periode studieverlof: 10 augustus-19 augustus. 2 x 4 dagen i.v.m. 80% baan

Datum afronding verslag: 19 augustus

Titel 'Is er leven na de dood?'

Vakgebied:

- Bijbelse theologie/ hermeneutiek

Gesprekspapier 'Is er leven na de dood?'

Ik ben opgegroeid met de vanzelfsprekendheid van een hiernamaals, een plaats waar mensen na hun overlijden naar toe gingen. Dit zal er vast mee te maken hebben gehad dat ik een christelijke lagere school bezocht. Ook had ik een oma die de bijbel geloofde van kافت tot kافت en regelmatig bijbelteksten aanhaalde als ze vond dat daarmee haar mening positief werd ondersteund. Deze oma had een duidelijk beeld van het hiernamaals. Daar ging je naartoe als je hier op aarde goed geleefd had en overtuigd was van je zondigheid en naar de hel gingen al die mensen die hier op aarde teveel in materiële rijkdom geleefd hadden en daardoor al bij voorbaat niet overtuigd waren van hun zondigheid.

Mijn oma is in de volle overtuiging overleden dat het met haar goed zou komen, haar wachtte een plaatsje in de hemel.

Toen mijn vader na een periode van ernstig ziek zijn kwam te overlijden bad ik: 'Heer, doe goed aan hem na zo'n periode van lijden'. Vanuit de overtuiging dat ook hij een plaatsje in de hemel had verworven. Dit alles was voordat ik aan de studie theologie begon en werkzaam was in de gemeente. In gesprekken met gemeenteleden over hun verwachtingen na hun overlijden zijn de antwoorden heel divers. Bij sommigen is er de sterke overtuiging dat dit aardse leven zal overgaan in een hemels leven. Sommigen weten niet wat er komt na de dood. En voor een aantal wordt het leven hier geleefd, in het hier-nu-maals en is er of komt er na de dood niets meer.

Mijn eigen gedachten over wat er na de dood zou zijn had ik de laatste jaren verdrongen. Maar door de gesprekken in de gemeente, door het overlijden van mijn moeder en schoonouders wordt ik te vaak bij dit thema bepaald om er zo aan voorbij te gaan. Wat zijn mijn gedachten, wat is mijn beeld, wat zijn mijn verwachtingen ten aanzien van dat wat mij te wachten staat na de dood?

Het studieverlof van 8 dagen in augustus 2010 wil ik gebruiken om mij, beperkt, in te lezen in deze materie om voor mij zelf een mening te vormen.

Hiervoor heb ik gelezen:

1. *Beelden van verlossing*. Toelichting op het evangelie van Marcus. Eugen Drewermann
2. *Wie kan er aarden hier beneden?* Over de betekenis van de hemel. Toer reeks 2008
4. Artikelen uit Trouw over de hemel. Kerst 2009

5. *De hemel in bijbel en traditie*. Artikelen van Cees den Heyer verschenen in Doopsgezind Nl. 09-01-10. 23-01-10. ?? (Helaas mis ik het laatste artikel)

Het boekje *'Wie kan er hier beneden aarden'* en de artikelen uit Trouw en van Den Heyer geven voornamelijk achtergrondinformatie over, hoe door de eeuwen heen een/het hemelbeeld is ontstaan. Was er in het Oude Testament nog geen sprake van een hemel waar de mensen na hun sterven naar toe gingen, daarentegen lezen we in het Nieuwe testament teksten die duidelijk maken dat er een verwachting is dat het aardse leven niet ophoudt bij de dood maar in een andere dimensie, andere werkelijkheid verder gaat.

Drewermann daarentegen brengt het geloof ter sprake. Het geloof, het vertrouwen dat God van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Dat wij mogen leven vanuit dat eeuwigheidsbesef. Drewermann verbindt dat niet met een eeuwig leven, een hiernamaals, maar met het verbond dat God met ons mensen is aangegaan. God zal de mensheid niet verloren laten gaan, God zal de mensen niet vergeten. Drewermann spreekt van God als van een kracht van liefde. En in die liefde mogen wij ons geborgen weten, ook na de dood.

Drewermann heeft bij mij de hoop en dat verlangen wakker geschud dat ook ik na mijn dood opgenomen wordt in de liefde van God.

Ik kan mij heel goed vinden in zijn opmerking dat dit aardse leven wel erg leeg is als er geen zicht is op een hemels paradijs. En dan hoef ik echt niet te weten hoe dat zal zijn, daar mag ik over dromen. Ik heb er vrede mee dat de hemel en wie daar wonen de zaak van God is.